

MIJN VERZAMELING

Door Scott Sharp (UK)



Als we het over een 'duiven verzameling' hebben, is onze eerste gedachte Karl-Heinz Sollfrank in Neurenberg, die de grootste verzameling van duiven-gerelateerde voorwerpen heeft in zijn Duiven Museum. Het is echt onvoorstelbaar wat hij allemaal heeft! Ook Theo van Dissel in Holland heeft een exclusieve verzameling van boeken en de meest uiteenlopende voorwerpen.

Vergeleken bij anderen heb ik maar een kleine verzameling. Maar het is opvallend hoeveel duivenfokkers net als ik allerlei 'duivendingen' verzamelen en ik hoop dat mijn verhaal hun belangstelling heeft.

De **Feathered World ansichtkaarten** verzamel ik al vele jaren. Ze werden in de eerste helft van de 19^e eeuw uitgegeven als 3 aparte setjes. Een setje heeft tips voor amateurfokkers op de achterkant, met een beschrijving van het ras; setje 2 heeft een achterkant als een ansichtkaart en het 3^e setje heeft geheel blanco achterkanten. Het setje met de foktips bestaat uit 40 kaarten en net als bij elke verzameling is de ene kaart moeilijker aan te komen dan de ander. De kaart met de zwarte Turbit is het zeldzaamst. Dat komt omdat die ook gebruikt is als voorkant van het Turbit boek dat begin 19^e eeuw is uitgegeven.

Onder: Voor- en achterkant van de ansichtkaart met de zwarte Turbit.





Er zijn ook 2 setjes van 6 **Ansichtkaarten** door **F. J. S. Chatterton**. Het ene setje heet 'Prize Pigeons' met plaatjes van de roodschild Pauwstaart, blauwe Engelse Kropper, zwarte Raadsheer, gekraste Show Homer, gele Dragoon en blauwe witkop Tuimelaar. Het andere setje heft geen naam en bestaat uit de almond Engelse Kortvoorhoofd tuimelaar, roodsilver gebande Show Antwerp, blauwe Engelse Owl, zwarte Nonduif, zwarte Carrier en gele Ekstertuimelaar.

De dekseltjes van **Melk Cups** komen uit Duitsland (denk ik!). Ik zag ze voor het eerst toen ik op bezoek was bij een Duitse vriend. Er schijnen 49 verschillende te zijn. Ik heb geen idee wanneer deze melkcups te koop waren. Ik heb ook wel eens nieuwere uitvoering gezien, maar die zijn





minder mooi. Ze schijnen een geliefd verzamelobject te zijn, ook met andere afbeeldingen.

Ik kwam destijds in contact met een Nederlands meisje die ook deze dekseltjes verzamelde en zij vond het setje met duiven voor mij.

Links: Een verzameling melkcup dekseltjes.

Onder: Een verzameling sigarenbandjes.

De **Sigarenbandjes** heb ik gekocht van verzamelaars in Holland, België en Duitsland.

Mijn favoriete set is van Mercator van der Elst. Er zijn 24 verschillende duiven in kleur. Ik ken er niet de geschiedenis van. (Zie ook de afbeelding op pag. 1)

Onder: Postzegels uit Azerbeidjan.



In de loop der jaren hebben veel landen **postzegels** uitgegeven met sierduiven of postduiven. Als ik er een tegenkom met duiven probeer ik die toe te voegen aan mijn collectie. Er is een bijzonder mooie set met Oezbeekse Tuimelaars uit Oezbekistan. En ook een mooie set met 6 Indische Pauwstaarten uit Guinee-Bissau.





Boven: Postzegels uit diverse landen.

Ik heb ook een aantal **Luciferdoosjes (etiketten)**. Ze komen uit Holland (2 series), Polen, Rusland en Joegoslavië. Deze worden ook door heel veel mensen verzameld en bestaan met allerlei afbeeldingen.



Rechts:
Lucifer-
doosjes uit
Joego-
slavië.



Onder:
Lucifer-
doosjes uit
Holland.



Er is ook een mooie set van 25 **Sigaretten-
plaatjes** uitgegeven door Cope. Ik weet niet
zeker in welk jaar. Ze hebben ook een serie
met postduiven uitgegeven.



Rechts:
Cope's sigarettenplaatjes.



Ik verzamel ook **Lepeltjes**! Ik heb al 35 verschillende lepeltjes met
een duif er op. De meeste komen van Engelse Clubs die lepeltjes
lieten maken als speciale ereprijs rond de jaren 1930 - 1960.
En sommigen komen uit Nederland. Mijn eerste lepeltjes komen van
Theo van Dissel.



Boven: Een verzameling theelepeltjes.

Deze oude **Ereprijskaarten** werden gebruikt op shows langs de Schotse grens. Ik heb er een paar uit 1896 tot 1902. Ik weet niet zeker hoe lang ze in gebruik waren. De gekleurde ovale afbeeldingen met een duif werden geplakt op de ereprijskaarten, die gemaakt waren van dik karton en de fokkers hingen zo'n ereprijskaart in hun duivenhok. U kunt zich indenken dat er, gezien het Schotse klimaat, niet veel over is van die kaarten. De firma die deze kaarten drukte heette Ritchies. Behalve zo'n 50 verschillende ovalen met duiven, maakten ze ook ovalen met pluimvee, siervogels en honden. Rond de voorlaatste eeuwwisseling werden er veel shows gehouden in Schotland. Vrijwel elke stad hield een jaarlijkse show.

Rechts: Het ovaaltje van een ereprijskaart.





Boven en onder: Meer ereprijskaarten, ook een met een (Vecht)Hoen!



De meeste dingen heb ik gedurende de laatste jaren via e-bay kunnen bemachtigen, zonder al te veel onkosten te maken, waardoor dit ook een leuke hobby is voor 'de gewone man'!